



## **NVWG Budoveteranen naast de tatami's**

Een interview bij: ***Jan van Gent*** op 18-03-2015

*Door Willem van Boeschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder*

Gratis lid via: [Budoveteranen@gmail.com](mailto:Budoveteranen@gmail.com)

Woensdag 18 maart 2015 belden wij aan bij een appartement in 's Hertogenbosch met in ons achterhoofd de gedachte 'hoe zou het met Jan van Gent zijn na de overdracht van zijn sportacademie aan zijn zoon Frans'?

Wij kwamen gelijktijdig aan met Frans, die bij het interview aanwezig zou zijn, en werden hartelijk ontvangen door Jan en zijn vrouw Lenie.

Het interieur ademt Budo. Door het hele appartement vind je foto's, diploma's, certificaten, Koninklijke en JBN onderscheidingen. Jan straalt op zijn 86<sup>e</sup> nog steeds enthousiasme, energie en autoriteit uit. De hele familie Van Gent is Budo: zijn vrouw Lenie en zoon Hans, die in zijn actieve judotijd deel uitmaakte van de kernploeg, zijn allebei 2<sup>o</sup> dan judo, zoon Frans is 4<sup>e</sup> dan en sinds 1989 directeur van de Sportacademie Van Gent in Den Bosch.

Na een heerlijke bak Brabantse koffie met inmiddels het traditionele NVWG gebak gaven wij een korte uiteenzetting van de doelstellingen van de NVWG, waarna het interview begon.

Jan is geboren op 5 september 1928 in 's Hertogenbosch en groeide op in een sportief gezin als een lenig en krachtig ventje. Zijn vader was worstelaar. Van jongs af aan zat Jan op turnen, waarbij zijn "oefendrift" zo ver ging, dat hij soms van huis naar school op zijn handen liep! Het verbaasde ons dan ook niet, dat hij sportleraar wilde worden.

Het was zijn vader, die hem attent maakte op een jiu-jitsu advertentie van Jan Hoseman in 's Hertogenbosch. Toentertijd bestonden er nog geen Genemuider judomatten zo vertelde Jan ons. Zij trinden op een stenen vloer met daarop een laag houtmot en een laag oud mangelvilt, waarbij het geheel werd afgedekt met een dekzeil.

Via de heer Eliens, die zelf trainde bij Jan Sniijders in Utrecht, kwam Jan van Gent in aanraking met judo. De heer Eliens verzorgde de trainingen in de "Bossche" dependance van Jan Sniijders. Judo gaf Jan van Gent de mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen.

Toen de heer Eliens stopte met het lesgeven, vroeg Jan Sniijders aan Jan van Gent om deze lessen in Den Bosch over te nemen. Vanaf dat moment bestierde Jan de hele Bossche judoclub. Hij inde de les gelden, betaalde de kosten en gaf alle lessen. Aan het eind van iedere maand moest er worden afgerekend met Jan Sniijders. Dat vond plaats in het belendende Chinees restaurant. Naast het feit, dat Jan van Gent geen cent vergoeding kreeg, moest hij ook zijn eigen koffie betalen! (*Dat waren andere tijden! NVWG*).

In 1951 nam Jan van Gent met zijn Bossche judoclub deel aan de Nederlandse clubkampioenschappen samen met nog 10 andere judoclubs.

In 1953, Jan was toen 25 jaar, behaalde hij tegelijk met Anton Geesink zijn CIOS-diploma te Overveen. Over zijn CIOS-tijd vertelt Jan de volgende anekdote:

Tijdens een oefening blesseerde Anton ongelukkigerwijze Jan. “*Dat zal ik onthouden*” was Jan’s reactie. Enige jaren later opende Anton de sportschool van Jan van Gent en Jan bood Anton een stoel aan (waarvan een van de poten licht geknakt was). Het gevolg laat zich raden! Waarop Anton’s repliek was: “*Het moest er een keer van komen*”.

In 1957 slaagde Jan voor leraar Jiu-Jitsu en Judo. Daarnaast bekwaamde hij zich ook in Karate bij de Japanse sensei Kono en Ishikawa.



Een jaar ervoor, in 1956, kwam het pand van het Chinees restaurant leeg, en besloot Jan de Bossche judoclub over te nemen, waarmee de basis werd gelegd van wat nu Sportacademie Van Gent is. Al snel telde de club 30 senioren en ruim 100 jeugd judoka.

Zijn passie bij het lesgeven is, naast het overbrengen van kennis, het gevoel van winnen en verliezen, alsmede het respect voor je tegenstander.

Jan heeft zowel landelijk, Europees als op wereldniveau kampioenen voortgebracht (onder andere Wil Wilhelm met goud in de klasse >95kg. EK heren in Belgrado)

Van zijn 19<sup>e</sup> tot zijn 40<sup>e</sup> was Jan een geducht lichtgewicht wedstrijdjudoka. Hij acteerde niet alleen in de lichtgewichtklasse, maar ook in de dangraadklasse. Hij werd daarbij zeven keer kampioen van het district Zuid Nederland.

Ook was Jan succesvol bij de JBN landenontmoeting Nederland-Duitsland in Trier.

Deel uitmakend van zijn eigen sportschool team maakte hij veel wedstrijden in München-Gladbach waarbij hij, zoals hij ons vertelde, in een competitie speciaal korte metten maakte met alle Duitse gewichtsklassen.

In die tijd trainde Jan regelmatig met Jan en Peter Sniijders en Hans Spermon (†). Daarnaast was hij regelmatig te vinden bij Anton Geesink in Utrecht.

Op zijn 40<sup>e</sup> nam Jan in België met zijn clubteam deel aan zijn laatste wedstrijden. Hij wist hierbij al zijn wedstrijden te winnen met zijn specialiteit Ashi Guruma. In de finale trof hij een zwaargewicht die met een verwurging moest aftikken. Helaas dwong een knie operatie hem met de wedstrijd sport te stoppen.

Naast het runnen van zijn sportschool, was Jan tot zijn 50<sup>e</sup> actief nationaal scheidsrechter.

Als opvolger van Pim Smit (†) vele jaren voorzitter van de District Gradencommissie Zuid Nederland en actief lid van IJF en NSF Official.

Daar bovenop trainde hij vijf politiekorpsen in de regio, justitiële bewaking en de ME.

In de dojo van Jan Sniijders in Utrecht werd Jan van Gent door Michigami in 1964 gegradueerd tot 4<sup>e</sup> dan Judo. Inmiddels is hij in het bezit van de 8<sup>e</sup> dan Judo/IJF, 3<sup>e</sup> dan Jiu-Jitsu en 3<sup>e</sup> dan Karate.

De promotie tot 8<sup>e</sup> dan judo ontving Jan op 6 juni 2004 als waardering voor al zijn activiteiten. Naast deze promotie is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en JBN Bondsridder met gouden speld.

Maar het meest trots is Jan op de Sportpenning van de Gemeente 's Hertogenbosch, waarbij in het rapport werd vermeld: ***“Het is Jan van Gent die de judosport lokaal, regionaal en landelijk op de kaart heeft gezet”***.

Op onze vraag: “Waren je keuzes het waard”? Antwoorde Jan stellig: *“Ja zondermeer”*.  
“Dagelijks doe ik mijn oefeningen: 50 sit-ups, 50 push-ups, halteren en joggen. Bewegen is belangrijk als de leeftijd toeneemt. Verder bestudeer ik de geschiedenis van het Budo.”  
Door omstandigheden heeft hij al een tijd geen examens hogere dangraden afgenomen. Dat mist hij wel en hij hoopt daarvoor toch nog weer eens uitgenodigd te worden.

Tot slot van het interview stelden wij Jan de vraag of hij nog wat zou willen betekenen voor de Budo Veteranen inzake de groeiende behoefte aan kennis, inhoud en begrip.

Jan stond op uit zijn stoel en besepte dat zijn rol en eigen behoefte nog helemaal niet uitgespeeld waren en stelde voor om tijdens de **NVWG Budobijeenkomst van 11 april 2015** in Eindhoven een clinic te geven met zijn specialiteit Ashi Guruma, hetgeen wij met plezier in het programma hebben ingepast.

De inzet en het enthousiasme van de **NVWG** juicht Jan van Gent toe. *“Dit is wat ik bedoel”* en hij wenst ons veel steun toe bij het vinden van Budo Veteranen in (Zuid) Nederland die hun steentje willen bijdragen om de **NVWG** landelijk te positioneren.

**Namens de NVWG bedankt Jan**

E-mail: **Budoveteranen@gmail.com**  
Facebook: **Nationale Veteranenwerkgroep**